



*“Ik heb een mooi leven gehad.  
Ik kijk met tevredenheid achterom.”*

*Kees Moers*

---

1950 - 2024



*Ineens  
sta je stil  
op een weg  
waar je niet wil staan*

*er is geen terug  
dus je gaat een weg  
die je niet wil gaan*

Correspondentieadres:  
Rooseveltweg 350 - 306, 6707 GW Wageningen

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Kees op dinsdag 26 november van 19.00 tot 19.45 uur in uitvaarcentrum Slingerbos, Slingerboslaan 15 te Ede.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Als u niet bij het de plechtigheid aanwezig kunt zijn is er de mogelijkheid om via deze link mee te kunnen kijken <https://media.plechtheidonline.nl/login/code/XH7P-3FKH>

Onze lieve, ruimhartige en gulle broer, zwager en oom is nu uit ons zicht verdwenen, maar nooit uit ons hart. Hij heeft zoveel voor ons en anderen betekend. Gewoon om wie hij was. Berustend en vol waardigheid heeft hij dit leven verlaten. Met groot verdriet, maar dankbaar dat hem meer lijden bespaard is gebleven, nemen wij afscheid van Kees. Wij gaan hem vreselijk missen.

*Kees Moers*

☆ Wageningen, 31 juli 1950

† Wageningen, 19 november 2024

Maria en Ton

Raymond †

Remco en Hendro

Margo en Dik

Jeroen en Anita  
*Sanne en Leon*

Bas en Cinthia  
*Ella en Blanca*